

Disketten

DIS-Västs medlemstidning

Nr 2 År 2025



**Vi önskar alla medlemmar
en riktigt fin sommar**

DIS-Väst

DISKETTEN, Medlemstidning för DIS-Väst en regionförening till DIS, Föreningen för datorhjälp i släktforskningen
Org nr: 857208-8691
www.dis-vast.o.se
Adress:
c/o Ylva Amberntsson
Persikogatan 126, 426 56 Västra Frölunda

Innehåll

Ordförande har ordet	2
Redaktörens spalt	2
Släktforskar dagarna Västerås	2
Nu är det dags att planera sommarens släkträff - så gjorde vi!	3
Barndomsminnen jag aldrig glömmer	5
Är du intresserad av föreningsarbete?	5
Ett tufft människoöde – (och ibland har man tur som släktforskare)	6
Släktforskningens dag – Varbergstur	7
Medlemsinformation	8

DISKETTEN

ISSN 1404-0387

Ansvarig utgivare: Ylva Amberntsson

Redaktör: Christina Claeson

E-post: redaktor.disketten@dis-vast.o.se

Redaktionen förbehåller sig rätten att ändra eller lägga till i texterna. Tidningen redigeras i InDesign. Texterna mailas som Word-dokument eller som en textfil, bilder i jpg-format.

Omslagsbild:

Foto: Christina Claeson

Ordförande har ordet

Hej, då var det dags igen att försöka skriva ihop några rader till er i tidningen. När jag gör detta är det några dagar före påsk och sommar varmt ute. Helgen efter påsk så har vi ordnat med bussutflykt till Varberg med guidad stadsvandring m.m. Hoppas att ni har vågat er på

att använda Disgen 2025. I nyhetsbrev kommer vi att tipsa om släktforskarveckor runt om i landet.

*Ha en bra fortsatt vår och en härlig sommar,
önskar er ordförande
Ylva Amberntsson*

— Redaktörens spalt —



Vår redaktör Christina är tyvärr sjuk och denna tidning är tillfixad av hennes kollegor.



Släktforskar dagarna Västerås

23-24 augusti 2025

Med forntiden in i framtiden

Två dagar med intressanta föreläsare och utställare du inte vill missa!

Mail: info@sfd2025.se

Hemsida: www.sfd2025.se

Facebook: Släktforskar dagarna 2025



Arrangör



i samarbete med



Huvudsponsor



Ett tack till



Nu är det dags att planera sommarens släkträff - så gjorde vi!

En av fördelarna med att släktforska och undersöka sina slätkopplingar är möjligheten att ordna möten på temat: vi är släkt med varandra, låt oss träffas! Det ger i sin tur möjlighet att lära känna varandra, familjernas historia och de gemensamma anorna bättre samt från andra perspektiv. En stor bonus är också att kunna skapa nya band med andra ättlingar till ett valt anpar, eller någon annan utgångspunkt.

Den 7:e september 2024 anordnade 4 släktingar (med respektive partners) en släkträff. Den äldsta generationen i släkten hade tidigare haft flera träffar utgående från vår farfars och farmors släkter. Den senaste hölls för ca 25 år sedan, och då många av dem nu har gått ur tiden så bestämde vi att det var dags att ta upp tråden igen. Farmor och farfar fick 6 barn i början 1900-talet, 2 pojkar och 4 flickor. Alla är sedan många år döda.

Vi nu levande kusiner/kusinbarn på de två sönerns sida har haft en del kontakt genom åren och bestämde oss för att träffas för att berätta för varandra och våra barn samt barnbarn vad våra fäders familjer hade levt för liv. En projektgrupp bildades av 2 ättlingar från var och en av de två sönerna (inklusive respektive d.v.s. 8 personer), Vid ett första möte i början på året bestämdes att träffen skulle äga rum i början på september. Detta för att chansen



till bra väder fortfarande var ganska stor, och att färre riskerade att vara bortresta på semester. Det första mötet var ca 6 månader innan vi bokade själva träffen, men ett lämpligt datum bestämdes ganska omgående. Ett mejl till alla släktingar skickades ut där vi bad att de skulle reservera denna dag.

Det var av praktiska och hanterbara skäl och att vi i projektgruppen redan hade kontakt, som vi valde de två sönerns ättlingar. En i vardera släktgruppen är dessutom släktforskare. Önskemålet är kanske att ha en släkträff för alla ättlingar från en familjs barn, 2-4 generationer bort, men det kan bli ett för stort

projekt. Så även om inte riktigt alla kunde komma samlades ändå 25 personer på mötet. Då vi ville träffas en heldag/lördag med både mat-tillfällen, utflykter och ett späckt dagsprogram var 25 personer helt lagom. För varje generation blir ju ättlingarna fler och det blir svårare att samla alla, främst när det gäller lokal men även transporter. Man kan även se ett sådant mindre möte som en möjlighet till en start till ett större möte med alla grenar vid ett senare tillfälle.

När målgruppen och tidpunkten var bestämd så är det en hel del att tänka på och en del val att göra, beroende på vilka aktiviteter som ska ske

på släktmötet. Det är bra att komma överens om att ha ett tema av något eller några slag. Vi riktade in oss på de yrken de två bröderna hade haft och var de hade bott. Då tidigare anfäder och anmödrar vuxit upp i stadsdelen Haga i Göteborg med omnejd i 3 generationer, bestämde vi oss för att förlägga en del av mötet dit.

Vi hade ytterligare 3 planeringsmöten med uppföljning av de åtgärder som bestämdes på varje möte. För att boka lokaler och transporter önskade vi gott om tid på oss och gjorde preliminära bokningar med ett uppskattat antal. Så småningom hade vi en klar planering av dagen och kunde skicka ut en mer detaljerad inbjudan med uppgifter om kostnad, strax innan sommaren med önskan om svar i början av augusti. Från den ena släktgrenen kom 15 och från den andra kom 10 deltagare, med ett åldersspann från 25-89 år. De yngsta ättlingarna fick stanna hemma, då det skulle vara svårt för småbarnen att hänga med i programmet, som helt enkelt var avsett för vuxna.

Vår släktmötesdag

Vi samlades vid med fika vid 10.00 med en allmän introduktion om släkten på Spårvagnsmuseet i Göteborg, där den ena grenen var stationerad. Ett föredrag hölls om den

aktuella släktgrenen.

Spårvagnsturen runt Göteborg passerande utvalda platser där släkten bott – information längs vägen och ett quiz. Avstigning vid Järntorget. Lunch i en hyrd lokal (Allégården) med föredrag om den andra grenen. En promenad runt Linneområdet var planerad, men det fick istället bara bli i Haga, pga. tidsnöd. Det är bra att ha lite luft och flexibilitet i programmet för att kunna stryka eller förkorta någon del som man inte hinner med. Det är oftare att olika programpunkter tar längre tid än planerat, än tvärtom!

Spårvagnsresa till Östra Begravningsplatsen, där släktmötet avslutades genom att vi la ned blommor på den gemensamma familjegraven, vid cirka 17.00.

De som önskade fortsätta kvällen besökte en restaurang i närheten, där bord hade bokats för det antal som kunde stanna kvar.

Problem som kan uppstå

Hur strikta ska man vara med vilka som får komma? En äldre släkting ur en av de andra grenarna ville följa med och som vi planerade extra för, men personen gav senare återbud. Det kan vara svårt att ordna barnvakt, kanske några barn ändå kan få vara med? Planera för sena återbud.

Att tänka på

Projektgruppens möten – vilka gör vad?

Prisläget. Vår släktmötesdag kostade cirka 650 kr/person, förutom restaurangbesöket på kvällen, som man betalade själv.

Någon slags dokumentation att dela ut – vi gjorde lite släkttavlor och annan information på papper per familj. Då var det enkelt att se under mötet hur man var släkt. Till de som önskade det, mailades även informationen, efter mötet. En mötesdeltagare la upp bilder som togs under mötet på Google-Photos-album, som kunde laddas ner.

Praktisk information som parkeringsmöjligheter och närmaste spårvagnshållplats där mötet startade. Viktigt att även tänka på tillgänglighet, för äldre, äldre släktingar samt funktionshindrade.

Hur blev mötet då?

Mötet låg ju på en ganska ambitiös nivå och jo, det blev väldigt uppskattat av alla och speciellt de yngre deltagarna mellan 20 – 40, fick många berättelser och nya uppgifter från första halvan av 1900-talet, som tidigare var höljt i historiens dunkel. Dessutom fick de träffa varandra.

Aina W&W



*Manusstopp för Disketten nr 3 2025 är den 15 augusti 2025.
Skickas till redaktor.disketten@dis-vast.o.se*

Hälsningar Redaktören

Barndomsminnen jag aldrig glömmer

1985 berättade min svärmor Greta Johansson som föddes 1909, följande, vilket jag nedtecknat.

Jag är född i ett hyreshus på Lindholmen i Göteborg. Nästan alla familjer i husen hade många barn. Så det fanns gott om lekkamrater. Vi hörde ofta kyrkklockorna ringa, men det tänkte vi inte särskilt på, det hörde liksom till när det ringde så ofta. Där var många som avled, både äldre och yngre. Alla dessa begravningar som jag fick se som en liten flicka glömmer jag aldrig.

Begravningen var alltid i den avlidnes hem. Från trappan och ut till porten var det strött en tjock matta av hackat enris. Likvagnen kom, den var förspänd med två fina svarta hästar. Den hade betsel med blanka skygglappar och svarta täcken med vita fransar. På kuskbocken satt två män i livre med trekantiga hattar. De som serverade på begravningen kom då ut med två glas vin och begravningskonfekt till männen. Sedan kom gästerna ut och följde gående, efter till kyrkan.

På kvällen år 1914 lekte vi som vanligt innan vi sprang ner till Lindhol-

mens verkstad. Jag skulle möta min pappa som arbetade där. När vi kom dit stod flera män med bössan på ryggen. De såg så stränga ut. Vi blev så rädda att vi stod helt förskräckta. Männerna gick fram och tillbaka. Då ropade den ene: "Första världskriget har brutit ut". Då la vi benen på ryggen och sprang allt vad vi orkade och ropade: "Krigare kommer och tar oss, krigare kommer och tar oss". Vi barn lugnade oss snart. Vi förstod inte riktigt vad de äldre var så oroliga för. Allt sedan den dagen har jag alltid haft skräck för gevär.

I början fanns ju mat. De som hade pengar hamstrade och köpte upp det som fanns. Några ransoneringskort fanns inte.

Hos barnfamiljerna var nöden stor. Vi åt något som hette paltbröd. Vi tyckte inte om det, men det mättade. Flera år efter krigets slut kunde min lillasyster inte se en brun sockerkaka. Då sa hon: "Jag vill inte ha paltbröd".

När jag var sex år dog min pappa hastigt. Han var då 34 år gammal. Den äldsta var då 8 år och min lillasyster var bara 4 månader gammal.

Eftersom hon var så liten fick hon stanna hos mor. Därför blev det så att jag fick komma till morföräldrarna på Tjörn. De hade ett litet lantbruk och där fanns ju mat. Men det kom fogdar och mätte ut hur mycket potatis det fanns. De kom igen när säden var mogen och mätte upp den. Ansåg de att det var för mycket, så fick de lämna ifrån sig en del till något som kallades kommissionen. Jag hörde när de äldre talade om svarta börsaffärer som hände på nätterna. De som hade pengar kunde köpa både fläsk, kött och mjöl. Här kom många och "bad om" mat. De kom från stan och långt uppe från Bohuslän. De kunde få en brödkaka och några bönor och ärter. Det var ej fråga om något dagsfärskt bröd på den tiden.

I nödens spår började spanska sjukan att härja. Det var inte många hus utan att de blev sjuka.

Bengt Lundin

Är du intresserad av föreningsarbete?

DIS-Väst söker några intresserade personer som gärna får ha erfarenhet av föreningsarbete i någon form till styrelsen, eller som hjälp i vår lokal i Mölndal.

Vi har en lokal på Gamla Torget i Mölndal där vi har öppet för våra medlemmar för till exempel egen släktforskning eller då vi har kurser i Disgen och släktforskning. Här har vi också våra fysiska temakvällar.

Genom den nya tekniken så har vi även såväl vissa medlemsmöten samt styrelsemöten digitalt.

Låter det intressant?

Hör av dig till Ylva Ambertsson, ordf@dis-vast.o.se



Ett tufft människoöde – (och ibland har man tur som släktforskare)

Ibland är världen liten. Jag satt och tittade i en Facebookgrupp om Brockton i USA, en stad dit många släktingar från Bjäre emigrerat. Ser ett meddelande från Nya Zeeland som efterfrågar Lagerstedts från Sverige. Efter att ha skrivit den vanliga "inget familjenamn troligen, finns massor av olika släkter med namnet", så tänkte jag att jag ju i alla fall fick göra ett försök att leta i Sverige.

Ledtråden var "Carl Alfred Lagerstedt, född 1864 eller 1867 i Malmö eller Sölvesborg". Inte mycket att gå på. Men ArkivDigital sa att det bara fanns en enda Carl Alfred född i Sölvesborg de åren. Men han hette Jakobsson. Så kanske inte världens säkraste info. Nåväl, Blair Lager-

stedt som letade kände igen Jakobsson.

Gräver vidare, hittar sjömansböcker, och till slut en notering om en far Lagerstedt i sista boken innan han troligen hoppar av ett skepp i Nya Zeeland.

Som alltid grips man ju lätt av människoöden och kan inte låta bli att leta vidare. Carl Alfred Lagerstedt föddes utanför äktenskapet 1876-04-07 i Sölvesborg. Det faktum att han tar moderns makes namn och är sist i en syskonskara gör att man kan misstänka att Jakob Jakobsson verkligen är pappa. Men tråd på Ancestry indikerar att fadern är Peter Olof Lagerstedt. Mamma är Margareta Jonasdotter.

Snart börjar ett hårt liv. 1878, när Carl Alfred är 8 månader, dör hans mamma i en febersjukdom. Pappa/styvför Jakob noterades som obefintlig 1880, möjligen drunknad till sjöss. Samtidigt utackorderas de fyra barnen. Det framgår inte var de hamnade, man kan bara hoppas att de kom tillsammans, äldsta systemen Ingri var då redan 19 år.

Tiden går, man kan bara försöka fundera på hur Carl Alfreds uppväxt kan ha varit. Troligen fick han jobba från tidig ålder, men kanske slapp han en alltför hård husbonde.

1891, när han var 15 år, lämnade han samhällets omsorg och blev slaktar-dräng hos slaktare Persson på Sölve 5. Här är han skriven till 1897, men

586. Utvärderade i en utvald kopia av gästboken

Personernas Namn, stånd, embete, yrke och näringsfång (backstuga-, inhyses- och fattighjörn), nationalitet (om främmande), lyten (svag-sinta, blinda, döfstumma).	Födelse-			Äktenskap		Kopior.	Flyttat		Indyktige-afte-rens nummer.	Död.
	År.	Mån och dag.	Ort, (Söcken i Län, Stad)	Gift.	Enk-ling eller Enka.		från (Söcken i Län, Stad eller pag i Husförhörs-Boken).	Av, månad och dag.		
1. Svensson Johan Peter	67	7/8	Shorg				Pag 187	28.10 80		
2. Bergström Carl August	77	2	Do							
3. Eriksson Rudolf Joh	67	16/10	Do							
4. Jakobson Carl Alfred o.ä.	76	7/4	Do				Pag 180	28.10 80		
5. Jakobson Eugén, flicka	61	22/6	Do							
6. Jakobson Maria Sofia	71	10/4	Do							
7. Jakobson Herman Fredrik	67	25/10	Do							
8. Berggren Johan Oscar	69	24/8	Do				Pag 171			
9. Camp edel Theodor d. Handl.	28	9/11	Malmö län, Persjö				Pag 116	28.10 80		

redan 1892 mönstrar han på som kock på sitt första skepp, Emelie Elida. Efter sju dagar rymmer han i Ystad, och kvitterade bara ut 2 öre i lön.

1893 är det dags igen. Han får ett nytt sjömansnummer, det kanske inte var bra att ha ett nummer som slutade i att han rymde. Här syns för första och kanske enda gången namnet Lagerstedt som faderns namn i svenska böcker. Det namnet är det han kommer att använda resten av sitt liv.

sista jag hittar är 1898, Fiducia om jag läser rätt.

familjen ska han ha lämnat landet med ett skepp från Malmö, men jag har inte lyckats hitta honom bland alla sjömän i Malmö.

Han jobbar sedan som jungman och lättmatros på flera olika skepp. Det

Han står skriven på Sölve 5 fram till 1899 då han noterades som obefintlig, men troligen lämnade han landet redan långt tidigare. Enligt

Visste du att ...

... i vår Medlemsportal finns en församlingssida för varje socken med ALLT en halländsk släktforskare behöver

Hallands Släktforskarförening
 Föreningen med den unika Medlemsportalen som ingår i medlemsavgiften
www.hallandsslaktforskare.se

Medlemsinformation

Ordf.: Ylva Amberntsson,
Västra Frölunda
ordf@dis-vast.o.se

V.ordf.: Karin Nirvander, Askim
vice.ordf@dis-vast.o.se

Kassör: Martin Johnsson, Stråvalla
kassor@dis-vast.o.se

Sekr.: Kristina Andersson,
Lidköping
sekr@dis-vast.o.se

Ledamöter

Christina Claeson, Göteborg
redaktor.disketten@dis-vast.o.se

Kjell Croné, Göteborg
ledamot7@dis-vast.o.se

Ing-Britt Olsson, Västra Frölunda
ledamot8@dis-vast.o.se

Bengt Lundin, Mölndal
ledamot9@dis-vast.o.se

Suppleant

Jonny Holm, Göteborg
ledamot10@dis-vast.o.se

Revisorer:

Margareta Lund, Alingsås
revisorer@dis-vast.o.se

Bengt Knutsson, Bohus Björkö
revisorer@dis-vast.o.se

Revisorssuppleant

Ann-Helen Lindström
revisorer@dis-vast.o.se

Valberedningen

Aina Wallström, Billdal
valberedning@dis-vast.o.se

Redaktör och webbansvarig

Christina Claeson, Göteborg
redaktor.disketten@dis-vast.o.se

Disbytombud

Charlotte Börjesson, Hällingsjö
0301-431 71
charlotte.borjesson@telia.com

Annelie Lindgren Kedehag,
V. Frölunda
0739-778388
kedehag@outlook.com

Disgen för Linux

Roy Johansson, Borås,
033-7709522, 0709-706170
roykleva@gotanet.com

Disgenfadder

Tomas GH Johansson, Svenljunga,
070-5424328,
tomasgh@live.se

Hans Nyman, Borås
0705-254075
hansnyman@telia.com

Min Släkt fadder

Kjell Croné, Göteborg
crone.kjell@gmail.com

Annelie Lindgren Kedehag,
V. Frölunda
0739-778388
kedehag@outlook.com

HEDERSMEDLEMMAR

Bertil Magnusson, Partille

Björn Molin, Västra Frölunda

Ingrid Lännessad, Västra Frölunda

Jan-Åke Thorsell, Västra Frölunda

Ulla-Britt Wallgren, Kinna

Kjell Weber, Torslanda

Charlotte Börjesson, Hällingsjö

Kent Lundvall, Uddevalla

Einar Gustafsson, Västra Frölunda

Ann Helen Lindström, Mölndal

